

Μαρτυρία

Ό μὲν γάρ κάλος, δόσον ἵδην πέλεται <κάλος>
ό δέ καγαθος αὐτικα και κάλος ἔσσεται

Σαπφώ (ἀπ. 50 LP)

Δὲν είναι οὔτε ἀπλὸ οὔτε εύκολο νὰ όρισω τὴ σχέση μου μὲ τὸ Λευτέρη και τὴ Λιλή ἀνάγεται και ἀναφέρεται σὲ πάμπολλα ἐπίπεδα, χρόνου και χώρου, ποὺ καθόρισαν και ὁριοθέτησαν δλες τὶς φάσεις τῆς ζωῆς μου, ἀπὸ τὰ παιδικά μου χρόνια ὅς τώρα. Και σήμερα ἀκόμη, ὅπου ἡ φυσική τους παρουσία δὲν βιώνεται πιά, ἀπλῶς νοιώθεται, ἡ σχέση αὐτὴ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑφίσταται και νὰ λειτουργεῖ δχι μόνο στὸ χῶρο τῶν ἀναμνήσεων τοῦ παρελθόντος ἀλλὰ στὴν καθημερινὴ βιωματική μου πραγματικότητα.

Γνώρισα τὸ Λευτέρη τὸ 1956, ὅταν μια εὐρυγνή συγκυρία μᾶς ἔκανε γείτονες ἀντικρυστοὺς στὸν ἔκτο δρόφο μέσης πολικατοικίας στὴ λεωφόρο Κηφισίας. Η αρχὴν ἐπανελματικὴ συναδελφικὴ γνωριμία μὲ τὸν πατέρα που ἔξεχε χρήσεων σὲ ἀδελφική - οἰκογενειακή σχέση, σὲ βαθὺ ὥστε νὰ ἐπισφραγιστεῖ και τυπικὰ μὲ διάφορες ἀφορίες και εὐκαιρίες.

Ολα μου τὰ παιδικὰ και ἐφηβικὰ χρόνια περασαν ἀνάμεσα σ' αὐτὰ τὰ δυὸ διαμερίσματα, και τὰ δυὸ προσωπικοὶ μου χώροι, ὅπου ἐναλλασσόταν ὁ ρόλος και ἡ ἰδιότητά μου. Στὸ Λευτέρη και στὴ Λιλή, βαθιαίᾳ ἀλλὰ σταθερά, δόθηκε ὁ ρόλος τῶν γονέων· ἀλλοτε συμπληρωματικῶν, ἀλλοτε ἀναπληρωματικῶν - ἀνάλογα μὲ τὶς φάσεις και τὶς περιστάσεις. Οἱ μαρτυρίες - εἰκόνες, φωτογραφίες, γράμματα ἡ ἀπλῶς μνῆμες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καλύπτουν κάθε πτυχή, κάθε ἐκφανση τῆς ζωῆς, εἴτε ως οἰκογενειακὴ συνολικὴ πραγματικότητα εἴτε ως προσωπικὴ ἐμπειρία.

Τὰ ὅσα χαρακτήρισαν και σηματοδότησαν τὴν ἐπιστημονικὴ ἀκαδημαϊκὴ παρουσία τοῦ Λευτέρη στὰ Ἑλληνικὰ πνευματικὰ δρώμενα δὲν είναι σὲ μένα νὰ τὰ ἀναφέρω ἡ νὰ τὰ περιγράψω. Ο ρόλος αὐτὸς ἀνήκει δικαιωματικά στοὺς συνεργάτες, στοὺς συναδέλφους, στοὺς ὄμολόγους του ποὺ μοιράστηκαν μαζί του τὶς ἐμπειρίες του: ὁ χῶρος τῆς ἐκπαίδευσης· τὸ Κολλέγιο Ἀθηνῶν, ὅπου ως καθηγητὴς τῆς Ἰστορίας στὴν πρώτη φάση, ως μέλος τοῦ Διοικητικοῦ του Συμβουλίου ἀργότερα ἔχει νὰ ἐπιδείξει ἓνα ἔργο ζωῆς, πλούσιο και πρωτότυπο· ὁ χῶρος της Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ὅπου τὸ ὄνομά του συνδέεται μὲ μὰ



σειρά από πρωτοβουλίες και καινοτομίες σεμινές, άθόρυβες και άποτελεσματικές· ό χωρος της έρευνας και της έπιστημης, δύο συνέβαλε ούσιαστικά, πάντοτε διακριτικά και χωρίς καμία προσωπική φιλοδοξία και ίδιοτέλεια.

Στή δική μου έμβλεμα άνήκει κατ' ἀρχὴν ἡ προσωπική - ίδιωτική σφαῖρα, που ούσιαστικά δὲν διαχωρίζεται βέβαια από όποιαδήποτε άλλη ἔκφραση ή ἐκδήλωση ζωῆς, άλλα πού δημιουργεῖ και ἀναπτύσσει τὴν οἰκειότητα πού ἐπιτρέπει μιά διαφορετική ἀνάγνωση χαρακτήρων και συμπεριφορῶν.

“Ο, τι κατ’ ἔξοχὴν χαρακτήρισε τὸ Λευτέρη σὲ δὴ του τὴν πορεία ἦταν μιὰ βαθειὰ πανθομολογούμενη εὐγένεια, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀναλυθεῖ σὲ καλοσύνη, κατανόηση, τρυφερότητα, σεβασμό, ἀγάπη. Ἀπὸ τὸ Ρέθυμνο, τὴ γενέτειρά του, ἔφερνε τὴν κληρονομιὰ τῆς ἀπλοχεριᾶς και τῆς γενναιοδωρίας· ἀπὸ τὴν Ὁξεφόρδη, κοιτίδα τῶν σπουδῶν και τῶν βασικῶν του ἐπιλογῶν, τὴ σοβαρότητα και τὸ σεβασμὸ στὸ ἀντικείμενό του, τὸ ἐπιστημονικὸ ἥθος.

“Ολα αὐτὰ τὰ ἔζησα ἀπὸ πολὺ νωρὶς ὡς προσωπικὰ βιώματα, τόσο συνεχῆ και ἀδιάλλειπτα ὥστε νὰ φαίνονται προφανῆ και αὐτονόητα - ἀλλὰ και ταυτόχρονα νὰ μοῦ δημιουργοῦν ἕνα πρότυπό ζωῆς και συμπεριφορᾶς, στὸ δρόμο είχα, ἀπολύτως συνειδητά, τὸ ἐπίκαιο προκατόντα νὰ συμμετέχω. Στὴν ἀδιάσπαστη και πλήρη ἐνότητα ποὺ ἤπαξ στὴ μεταμόρφωση του διατάσσει τὸ Λευτέρης και ἡ Λιλή, ὡς ἀντρόγυνο, σύντροφοι και συναρμολόγοι, μέχρι μου παρουσία ἀντανακλοῦσε τροφαγῶς τὴν πνευπλήρωτη μάσκα τῆς ανεγέρτας, τὴν παρούση τακτικὴν τηρούμενη τὴν διπολικὴν θεληματική τοῦ πατέρεως.

Δὲ θὰ μποροῦσε νὰ εἴναι και ἄλλοις. Ο Λευτέρης είχε τὸ χάρισμα νὰ ἐμπνέει μιὰ τυφλὴ ἐμπιστοσύνη, τοσούτην γκαία στὰ δύσκολα χρόνια τῆς ἐφηβείας. “Οχι μόνο γιὰ δὲ, τι και δσα μπαδούσα νὰ τοῦ ἐκμυστηρεύομαι, δχι μόνο γιὰ τὴν ἐχεμύθεια και τὴ διακριτικότητά του. Πάνω ἀπ’ δλα γιατί ηξερε νὰ μοῦ διαλύει τὴν αἰσθηση τῆς μοναξιᾶς, νὰ μοῦ γεμίζει τὸ κενὸ μὲ τόση ἀγάπη, τόση ζεστασιά, ὥστε νὰ μοῦ δημιουργεῖ αὐτόματα, συνειδηματικά σχεδόν, ἀπαντοχή, ἐλπίδα, βεβαιότητα. ”Εζησα δίπλα στὸ Λευτέρη πολὺ δύσκολες ὁρες και στὴ δική του και στὴ δική μου ζωή. Σειρά απὸ προβλήματα, ἀπὸ ἀπογοητεύσεις, ἀπὸ διαψεύσεις: στὴν περίπτωσή μου μιὰ ἐπώδυνη ἐφηβεία· στὴν περίπτωσή του ἡ λίγο-πολὺ συνήθης μικρόψυχη στάση τῶν ἀνθρώπων ἀπέναντι στὸν καλύτερό τους - ἄλλοτε πάλι ἡ ἐκμετάλλευση τῆς ἀξιοπρέπειας ποὺ ἐκλαμβάνεται και ἐρμηνεύεται ὡς ἀδυναμία. Δὲ θυμάμαι δμως ποτὲ τὸ Λευτέρη νὰ ἀναφέρεται δνομαστικά σὲ πρόσωπα τοῦ ἐπαγγελματικοῦ ἡ προσωπικοῦ του περιβάλλοντος ποὺ τοῦ είχαν δημιουργήσει συγκεκριμένες δυσκολίες ἢ και ἀδιέξοδα. Τὰ περιθώρια τῆς ὑπομονῆς του ἐμοιαζαν ἀνεξάντλητα. Στὶς σπάνιες φορὲς ὅπου τὰ γεγονότα ξεπερνοῦσαν τὸν αὐτοέλεγχό του, ἐμοιαζε νὰ μὴ συγχωρεῖ στὸν ἑαυτό του οὕτε κἀν μιὰ σύντομη στιγμὴ ἀδυναμίας.

“Ολα τὰ χρόνια ποὺ είχα κοντά μου τὸ Λευτέρη ἔνοιωθα καθαρὰ τὴν ἀκτινοβολία τῆς προσωπικότητάς του στὸν περίγυρό του. Ἡ στενή του σχέση μα-





Ο Λευτέρης, ή Λυλή ως Μάρω Πρεβελάκη, Αθήνα 1977.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΑΣ

Α

ζί μου μοῦ ἔδινε ὅχι μόνο ἕνα ἴδιαίτερα σημαντικὸ συναισθηματικὸ προβάδισμα, ἀλλὰ καὶ ἕνα εἰδος ἄθελης ἀλλὰ εὐχάριστης ὑπεροχῆς ἐναντί σὲ δοσους τὸν περιτριγύριζαν, μαθητές, φίλους ἢ συνεργάτες. Ἡ ἀναγνώριση, ἡ ἐκτίμηση, ὁ σεβασμὸς στὸ πρόσωπό του δὲν ἦταν ποτὲ ἀπόρροια μᾶς ἐντυπωσιακῆς ἐμφάνισης, ἀλλὰ ἕνα βαθμιαῖο λειτουργικὸ συναίσθημα ποὺ ἐρχόνταν ώς ἐπιστέγασμα μᾶς σταθερῆς πορείας, μὲ κύριο γνώρισμα τὴν ἐμμονὴν καὶ τὴ συνέπεια στὸ στόχο, τὴν ἐντιμότητα καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα στὴ μέθοδο.

Τέτοια ἦταν ἡ σχέση ποὺ καλλιεργοῦσε ὁ Λευτέρης μὲ τοὺς μαθητές του στὸ Κολλέγιο καὶ ἀργότερα μὲ τοὺς νεότερους συνεργάτες του στὴν Ἀκαδημία: σχέση στοργῆς καὶ εὐθύνης. Τέτοια ἦταν καὶ ἡ σχέση του μὲ τὰ μέλη τῆς οἰκογένειάς του. Τέτοια ἦταν καὶ ἡ σχέση του μαζί μου, μέσα ἀπὸ μιὰ μακρὰ καθημερινὴ μαθητεία καὶ, ἀργότερα, μέσα ἀπὸ τὴν οἰκογενειακή-συγγενική μας ἔξελιξη. Τέτοια ἦταν, δο πρόφθασε, καὶ ἡ σχέση του μὲ τὴν καινούργια γενιά στὴν οἰκογένειά μας· γενιά ποὺ ἔξασφάλιζε τὴν τόσο πολύτιμη γι' αὐτὸν συνέχεια, ὅχι μόνο ἐνὸς ὀνόματος ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπιλογῶν ποὺ τοῦ μετροῦσαν.



‘Ο πατέρας μου καὶ ὁ Λευτέρης μεταξύ των διαφορὰ ἐνὸς χρόνου, ἀπὸ τὴν ἴδια σχεδὸν αἰτία, σὲ ἀνάλογη μέτρη με ταρόμοιες συνθῆκες. Μαζί τους έμεινε ἕνα μέρος κομμάτι τῆς οικίας μοτ τὰ χρόνα τῆς εργασίας - ή, ἀλλοιώς, τὰ χρόνια τῆς ἀθωότητας. Δεν προστάθησα ποτὲ μου νὰ ξεχωρίσω τὰ συναισθηματικά-συγγενικά ὅρια με τις οποία με φόρτισαν καὶ μὲ πλούτισαν οἱ δύο μου πατέρες. Τὸ ζεῖν καὶ τὸ εὔτερο φέροῦσε καὶ τοὺς δύο: καὶ οἱ δυὸς ἦταν γονεῖς καὶ δάσκαλοι - καὶ οἱ δυὸς μου μεταγραφευσαν ὅσα εἶμαι καὶ μοῦ διέθεσαν ὅσα ἔχω.

Μὲ τὸ Λευτέρη ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἀνοιξα μιὰ μεγάλη κουβέντα ποὺ κράτησε ὡς τὸν Ἰούλιο τοῦ 1991. Μὲ τὴ μαμά-Λιλὴ χωρίσαμε πρὸιν ἀπὸ δυὸ χρόνια, ὅταν ἀποφάσισε δριστικὰ τὸ μεγάλο ταξίδι πρὸς τὸ Λευτέρη. Παραμερίζοντας τὸ βαθὺ πόνο ἐνὸς τέτοιου ἀκρωτηριασμοῦ, μοῦ μένει ἕνα αἴσθημα γαλήνης καὶ ἀπαντοχῆς: κάπου ἀλλοῦ εἶναι καὶ πάλι μαζί· κάπου τόσο μακριά, ὥστε νὰ μὴ τοὺς φθάνει “πίκρα, δδύνη ἢ στεναγμός”· κάπου τόσο κοντά, ὥστε νὰ μένει ἡ παρουσία τους αἰσθητή, προσιτή καὶ παντοτινή, ὥστε νὰ μπορῶ νὰ τοὺς κουβαλῶ μέσ’ στὴν ψυχή μου.

Στὸ ἀφιέρωμα στὴ μνήμη τοῦ Λευτέρη, ἡ δική μου μαρτυρία περιορίζεται σὲ μίαν δύσνηρή, συναισθηματικὴ ἀναπόληση. Μέσα ἀπὸ αὐτὴν ἔρχεται μπροστά μου φωτεινὸς καὶ ἀκατάλυτος ὁ Λευτέρης Πρεβελάκης· ὁ ἀρχοντας, ὁ ἀγαπημένος μου.

Παρίσι, 20 Ιουνίου 1998

Μάρω Γ. Πρεβελάκη

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΔΩΡΗΝΩΝ